

Rapport fra studieophold i Stockholm

Siden jeg var lille har rejst meget i Sverige, og særligt Stockholm har jeg længe været lidt forelsket i. Derfor var det naturligt for mig at søge om et udvekslingsophold på Stockholm Universitet.

Jeg læser til daglig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor jeg går på den traditionelle journalistlinje. Men jeg havde et ønske om at udvide min horisont, og gennem min uddannelse er jeg stille og roligt blevet mere og mere interesseret i kommunikation frem for den traditionelle journalistik. Udvekslingsopholdet gav mig muligheden for at søge fag, som jeg ellers aldrig kunne have suppleret min uddannelse med. På Stockholm Universitets afdeling for kommunikationsvidenskab tog jeg fag som; Populærkultur, Internet og Digitale Medier og Information, Propaganda, Reklame og PR.

Alle tre fag blev undervist på svensk, og pensum var en blanding af svensk og engelsk, så jeg tog også et sprogkursus i svensk, der var målrettet studerende fra nabolandene Norge, Danmark, Finland og Island.

Rent fagligt var niveauet generelt ikke så højt, som jeg var vant til fra Danmark, men emnerne og studieformen var forholdsvis ukendt for mig. Så det gjorde ikke så meget, at niveauet var lidt lavere, så havde jeg god mulighed for at følge med i undervisningen.

Mit halve år i udlandet var mit sidste semester i min uddannelse, og jeg kan mærke, at det har givet utrolig meget i forhold til jobsøgning, som jeg allerede er i gang med. Jeg har fået blik for nye muligheder i min uddannelse, og jeg kan skille mig ud fra mine medstuderende, fordi jeg har tilegnet mig andre og mere specialiserede kompetencer, inden for det jeg gerne vil arbejde med i fremtiden.

Rent personligt har opholdet betydet utrolig meget. Jeg trængte til luftforandring efter at have studeret i 3,5 år, og det var fantastisk at komme ud og møde studerende fra hele verden. Jeg har virkelig fået et indblik i, hvor forskellige uddannelsessystemer kan være, og hvor heldige vi er i Danmark. På det halve år har jeg lært mere om samfundsforholdene i Europa, end jeg lærte gennem tre år i samfundsfag på gymnasiet.

Samtidig har jeg fundet ud af, at jeg kan klare mig i et andet land end Danmark, og min sprogkundskaber indenfor både engelsk og svensk er blevet væsentligt forbedret.

Jeg har lært den svenske kultur at kende, og jeg er ikke bange for at søge job i Sverige eller at flytte tilbage for en periode, hvis jeg får muligheden for det. Derudover har jeg udvidet mit netværk med bekendtskaber i det meste af verdenen, og med mig hjem har jeg gode minder, erfaringer og oplevelser samt venner for livet. Når folk spørger mig, hvordan mit ophold var, svarer jeg: Det er det bedste, jeg længe har gjort for mig selv.

Jeg vil takke Nordplus mange gange for at støtte mig og give mig muligheden for at supplere min uddannelse med mere end det, som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kunne tilbyde.

Katrine Rubeck Olesen
Studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole