

## Nordplus Express-mobilitet Stipendium

### Sidsel Vestergaard Hoe, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fra d. 1.-6. december 2013 var jeg og min makker, Kirstine Dons Christensen, i Kristiansand i Norge for at lave et projekt om norske unges finansielle forståelse. En forsker ved Agder Universitet havde lavet en repræsentativ undersøgelse om den norske befolknings viden om finansielle termer, og her skilte de unge sig ud ved at have mindst viden. Vi var interesserede i, om den økonomiske tryghed, der findes i Norge, var en medvirkende faktor til unges attitude til økonomi. De færdige artikler og radioindslag kan læses og lyttes til via dette link:

<http://finalprojectkogs.mediajungle.dk/>

#### Mediehøgskolen Gimlekollen:

Vores samarbejdsskole var Mediehøgskolen Gimlekollen. Her blev vi mødt af en meget hjælpsom studieadministration, der hjalp os med praktiske ting i Kristiansand og fik os til at føle os meget velkomne. Vi lånte skolens telefon til nogle af vores telefoninterviews, ligesom vi fik stillet et lokale til rådighed. Det var en stor hjælp at have en arbejdsplads uden for vores hotel.

#### Kilder:

Efter vi havde lavet vores interview med Ellen Katrine Nyhus fra Agder Universitet, forskeren bag undersøgelsen, besluttede vi os for at finde en studerende fra universitetet, der havde lyst til at være case-person i vores artikler. Muligheden for at tage kontakt til de studerende og tale med dem og deres økonomi, var et element, der var med til at gøre vores artikler mere identificerbare for læseren. Dette havde vi ikke haft mulighed for, hvis ikke vi havde været i det land, vores artikler omhandlede. Vi oplevede også, at nogle af vores kilder var rigtig søde til at give os forslag til andre kilder – Nyhus gav os kontakten til gældsrådgiveren, som vi så kunne besøge på kommunen.

#### Ophold og fleksibilitet:

Vi oplevede det som en stor fordel, at vi var i Kristiansand hele ugen. Det gav en fordel at være så fleksible over for vores kilder. Haumyrheia Skole havde for eksempel kun tid til, at vi kom på besøg fredag middag inden vi skulle hjem samme dag. Uden muligheden for at tilbyde vores kilder den fleksibilitet, tror jeg ikke, at vi havde fået sammen variation af kilder i vores artikler – noget, der var meget vigtigt for os. Vi havde dog også et par kilder i Oslo, som vi lavede interviews med over telefonen.

#### Sprog og interviews:

Selvom vi skulle skrive vores artikler på engelsk, fandt vi det mest naturligt at foretage vores interviews på norsk. De interviews vi lavede til radio foregik dog på engelsk (med skoleeleverne først på dansk/norsk, derefter på engelsk til radio). Helt personligt oplevede jeg gennem ugen, at min evne til at forstå det norske sprog blev meget bedre. Samtidigt var det i vores researchperiode en stor fordel, at vi kunne læse rapporter og lignende på norsk.